



FÖRSVARSMAKTEN

ÖVERBEFÄLHAVAREN

Det talade ordet gäller!

Tal av överbefälhavaren, general Micael Bydén vid veterandagen i Stockholm den 29 april 2016

Ers Majestät, Ers Kungliga höghet, Ers Excellenser, veteraner och anhöriga, mina damer och herrar!

Jag bär alltid med mig en bild på min familj, vart jag än är. Numera mest i telefonen men förut fanns det alltid minst en i plånboken.

Jag tror ni känner igen er - oavsett om ni tillhör de finlandsfrivilliga som är här i dag eller om ni gjort insatser betydligt senare. Jag vågar påstå att många av er veteraner, liksom jag, också har haft med er en bild på någon eller några ni tycker om och som står er nära när ni varit på insats. Om inte i plånboken eller i telefonen, så på skrivbordet, bakom solskyddet i pansarterrängbilen eller på väggen i baracken där ni sover.

Ibland när jag tittat på den här bilden har den gett mig hemlängtan – på storhelger, som i dag på Mors dag, eller när jag inte kunnat vara med på ännu en födelsedag. Men mest har bilden gett mig kraft och styrka - dagar då jag varit trött, dagar då jag varit ledsen, dagar då det varit tungt.

Jag tror ni veteraner förstår precis vad jag menar. Och jag vill från oss alla veteraner tacka alla er anhöriga för ert outröttliga stöd. För att ni hämtar på förskolan. För att ni skottar undan snön. För att ni tröstar våra barn när de är ledsna. För att ni är dem ni är. Utan er skulle vi aldrig orka.

Med den här bilden kan också symbolisera någonting annat – nämligen dem som vi är satta att tjäna och skydda.

Alla vi som är här i dag och som på något sätt deltagit i en insats – nära eller längre bort – har gjort det med det yttersta syftet att upprätthålla samhällets funktioner, att värna de svaga och stå upp för de demokratiska värdena.

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg det när man deltar i ett eftersök i en skog, stödjer Migrationsverket på ett boende för nyanlända flyktingar, sitter på ett möte vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea eller när sanden letat sig in precis överallt under kläderna den femte dagen av en patrull i öknen i Mali. Men det är just det som det handlar om – att värna demokratin, att värna rätten att leva som vi själva väljer och att värna alla människors lika värde.

Vi lever i en orolig tid. Terrordåd i Paris och i Bryssel. Krig i Syrien och stora flyktingströmmar. Men också en annorlunda säkerhetssituation i vår absoluta närhet där vi dagligen genomför insatser för att övervaka och – vid behov – hävda vårt lands suveränitet. Dessutom gör vi det ytterst med livet som insats.

I dag minns och hedrar vi dem som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser för demokratin. De som inte längre finns med oss. Vi hedrar också dem som fysiskt eller psykiskt skadats och vi hedrar alla dem som kommit hem oskadda.

När jag tittar på den här bilden i telefonen här vid Sjöhistoriska och sen tittar ut på er som är här i dag, flyter bilderna ihop. Tillsammans bildar vi ett fantastiskt lag!

Tack för era insatser!

Micael Bydén